

# Roken in sportcafé oogluikend toegestaan

Door RIANNE LINDHOUT

Nog voordat je het universitair Sportcentrum goed en wel bent binnengelopen, ben je al drie grote verbodsborden gepasseerd. Roken mag niet in dit gebouw, geven ze aan. Maar wie in het weekend of op een doordeweekse middag na vier uur zin heeft om in de sportkantine een sigaretje te roken, kan van de barmedewerkers een asbak krijgen.

De Arbo- en Milieudienst (AMD) is daarover gevallen, zo staat te lezen in de Risico-inventarisatie en -evaluatie van het Sportcentrum die deze week uitkwam. Volgens de AMD moet het rookbeleid van de sportcafé worden aangepast aan dat van de rest van de universiteit: dus dat betekent niet roken.

"Het staat hier nooit blauw", zegt een studente, die met haar teamgenoten even aan het bijkomen is van de basketbaltraining. Trainingsgenoot Harrie Wiersema doet dat onder het genot van een sigaret. "Als het niet meer zou mogen, zou ik nog wel komen, maar



Foto Reyer Boxem

ik kan me voorstellen dat andere rokers meteen naar een echt café gaan, waar ze niet naar buiten hoeven om te roken."

"Waarom moet je verslaafden hun sigaret ontnemen", vraagt ju jitsu'er Robert Rozier zich af. Zelf is hij zes weken geleden gestopt, maar hij voelt nog wel met de rokers mee. Henny van de Water geeft meteen antwoord: "Omdat ik er last van heb. Hoewel er maar een paar sigaretten worden gerookt, vond ik het stinken toen ik hier binnenkwam." Rozier is het niet met hem eens. "Het is hier toch een sportcafé? Een biertje mag hier ook." "Ja", werpt Van de Water tegen, "maar daar heeft een ander geen last van. Trouwens, het is hier een sportcafé. Sporten en roken, dat hoort niet bij elkaar."

Jaap Rademaker, chef van de sportkantine, is nog niet op de hoogte van het advies van de AMD. Zijn beleid is dat er alleen aan de bar gerookt mag worden. Een blik in de kantine leert dat de studentensporters zich daar niet aan storen.

## reacties

BRIEVEN MOGEN NIET LANGER ZIJN DAN 200 WOORDEN. LANGERE ARTIKELEN (MAXIMAAL 800 WOORDEN) ALLEEN IN OVERLEG MET DE REDACTIE. INGEZONDEN BRIEVEN DIENEN UITERLIJK MAANDAGOGCHTEND OM 11.00 UUR IN HET BEZIT TE ZIJN VAN DE REDACTIE UK, OUDE KIJK IN 'T JATSTRAAT 28. E-MAIL: UK@BUREAU.RUG.NL

UK 09NOV00

## Roken

Met verbazing heb ik kennis genomen van het feit dat er mensen zijn die vinden dat roken en sporten niet bij elkaar horen (UK 9). Ten eerste hebben deze bezigheden veel gemeen. Ze worden beide zowel individueel als in verenigingsverband beoefend. Neem als voorbeeld de talloze sportverenigingen en sigarenrookgenootschappen. Roken is zelfs een

sport. Er zijn immers zo nu en dan pijpookwedstrijden en dergelijke. Zowel sportverenigingen als rokers genootschappen brengen (club)liederen ten gehore die zelfs op cd uitgebracht worden.

Een andere overeenkomst is dat het allebei buitengewoon ongezone bezigheden zijn. Van roken weet iedereen dat wel, maar het is minder bekend dat sportblessures een van de grootste veroorzakers van ziekteverzuim zijn. Ook bren-

gen zowel sporters als rokers ergernis en agressiviteit met zich mee. Wielrenners dulden geen andere gebruikers op rijwielpaden, voetballers slopen treinen en molesteren burgers en ordehandhavers. Een roker wijzen op een heersend rookverbod leidt ook vaak tot agressiviteit. Hiermee heb ik denk ik wel bewezen dat roken een sport is, en dat het dus ook in het Universitair Sportcentrum beoefend moet kunnen worden, wellicht zelfs in een speciaal hiervoor geschikte zaal met een vloer die tegen het uittrappen van peuken bestand is.

Jaap R. Zijp,  
medewerker BioMedical Engineering